

GIDS-groet, oktober 2014

Beste mensen,

Afgelopen augustus bezocht het bestuur de school in de sloppenwijk van Dhaka. Het doel van het bezoek was om te evalueren hoe onze maandelijkse giften besteedt worden en te onderzoeken wat de meiden op langere termijn aan het onderwijs hebben.

Vier dagen hebben we samen met de meiden en leerkrachten doorgebracht. Het waren inspirerende en hoopgevende dagen. We zetten een aantal hoogtepunten op een rij, om deze in volgende nieuwsbrieven verder uit te werken. Ook zal later dit jaar een derde film op de GIDS website verschijnen.

De belangrijkste boodschap die wij namens de meiden willen geven is: *blijf kleding uit Bangladesh kopen!* Meer dan de helft van alle leerlingen van de school komt vroeger of later, na twee of vijf jaren onderwijs, terecht in de kledingindustrie. De verhalen die ze over de werkomstandigheden vertellen maakten ons niet vrolijk. De dagen zijn lang, overuren worden vaak niet uitbetaald en de (mannelijke) opzichters zijn niet de meest vriendelijke mensen. En ondanks deze omstandigheden waren ze eensgezind: *'liever zo werken dan bedelen, vuilnis verzamelen of geen werk hebben.'*

Verder, door naar school te gaan krijgen de meiden een betere baan in de kledingindustrie. Een niet opgeleide veertienjarige heeft als taak om de rafels van de kledingstukken te knippen. Een opgeleide van dezelfde leeftijd geeft leiding aan deze groep. En leidinggeven verdient beter! Maandelijks komen ze zo met ... Taka (€ .._ meer thuis dan hun leeftijdsgenoten zonder onderwijs.



Tot slot raakte het om de meiden te horen praten over niet-materiele dingen. Vier van hen (15 en 16 jaar) waren al getrouwd, veel anderen weten dat dit over niet al te lange tijd gaat gebeuren. Een van hen zei: *'Omdat ik kan lezen en schrijven behandeld mijn man mij met meer respect. En wij kunnen onze kinderen straks beter leren waarom liefde belangrijk is, en waarom naar elkaar luisteren goed is.'*

Zonder dat wij er om vroegen vertelden de meiden ons dat het de investering meer dan waard is! Dank jullie allemaal.

Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Hartelijke groet,
Stichting GIDS Bangladesh

STICHTING
GIDS
BANGLADESH

liefde en aandacht in plaats van kinderarbeid
onderwijs in lezen, schrijven, rekenen en handvaardigheden
ontmoeten van Jezus' liefde



gidsbangladesh.nl